

SUNUŞ

Değerli okuyucular,

Jeodergi'nin beşinci sayısı ile bu ay karşınızdayız. Haziran ayı sayısında, hiç şüphe yok ki altıncı yılını tamamlayan Gezi Direnişine değinilmeden geçilemez. Gezi Direnişisi uzun yıllardır unutulmuş kolektif bilincin, ortak akılla hareket etmenin, birleşik gücün değerini bizlere hatırlatması açısından önemli bir dönüm noktası olmuş; toplumun her kesiminden insanın bir arada yaşamasının, dayanışmasının hak ve özgürlükler açısından ne kadar kıymetli olduğunu görmemizi sağlamıştır.

Bu bilincin ve ortak hareket etmenin bir yansımasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gördük. 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde kaybetmeyi hazmedemeyenlerin günler süren itirazları sonucunda sandıklar yeniden sayılmış, sonuçların değişmemesi üzerine siyasal iktidarın baskısıyla YSK akıl almaz gerekçelerle seçimi iptal etmişti. Tekrarlanan seçimlerde mazbatasını iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yeniden hem de büyük bir farkla seçilmesine yani kolektif bilince ve ortak akla tanık olduk.

Mevcut siyasal iktidar ülke kaynaklarını ölçsüz bir şekilde, dar bir kesimin bol kazançlı kapısı haline getirirken daha çok genç işsiz, daha çok insan açlık sınırında yaşamak zorunda bırakıldı. %20 enflasyon oranına rağmen memura, işçiye, emekliye %5 maaş artışı reva görüldü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planında kişi başına düşen milli gelir hedefi 12.244 \$, işsizlik %9,9 olarak revize edildi. Evet revize edildi çünkü 2013 yılında yayınlanan 10. Kalkınma Planı'nda açıklanan 2023 hedefinde kişi başına düşen milli gelir 25.000\$, işsizlik ise %5 olarak hedeflenmişti. Hedeflerini yarı yarıya küçülten bir iktidarın gencine, emekçisine, emeklisine dair bir çıkarımı, derdi olamaz. Bu durumda dayanışmak ve ortak akılla hareket etmek hepimizin derdi olmalı.

Bu ayın öne çıkan diğer konu başlıkları bakıldığında;

Trabzon ili Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucunda yaşanan can kayıpları yıllardan beri dile getirdiğimiz mühendislik kriterlerinin bertaraf edilerek, akla ve bilime aykırı plansız ve kaçak yapılaşmanın nelere mal olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İmar Affı/Barışı adı altında nasıl bir mühendislik hizmeti aldığı belli olmayan yapılara "yapı kayıt belgesi" verilerek adeta doğa olaylarının afete dönüşmesinin yolu açılmış oldu.. Kontrolsüz bir şekilde, işgal edilerek dere yataklarına yapılan ruhsatsız binalara göz yumulması bir tarafa, kamu kurumlarına ait ruhsatlı binaların dahi kamu inisiyatifi ile bu tür riskli alanlara yapılmasında bir beis görülmedi.

Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Mayıs 2018 tarihinde, bürokrasiyi azaltmak adına, Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nde değişiklik yaparak, Yapı Ruhsatlarındaki yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerinin), etüt ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneleri kaldırmış; sadece ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri ve yapı denetim şirketi yetkilisinin ıslak imzasının bulunmasını yeterli görmüştü. Yapılan değişiklik yapı üretim süreçlerinde yer alan mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerinin kısıtlanmasına, müelliflik ve telif haklarının korunmasına yönelik denetim olanaklarının ortadan kaldırılmasına, sahteciliğin önü açılarak sağlıklı ve güvenli kentleşmenin engellenmesine yol açtığından bu düzenlemelerin iptali istemiyle Birliğimizce dava açılmıştı. Danıştay 6. Dairesince "yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerinin, şantiye şeflerinin, etüt ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son derece önem arz etmektedir." gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı tarafından 28.05.2019 tarihinde, TMMOB üzerinden ilgili odalara gönderilen yazıda, kendi görev ve sorumluluk alanı içerisinde olmayan bazı konularda deprem yönetmelikleri hazırladığı görülmüş ve konuya Odamız derhal müdahil olarak ilgili makamlara açık çağrı yapılmıştır.

Dördüncü sayımızda başlattığımız "Burayı Biliyor musunuz?" konu başlıklı, Türkiye'nin jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik, tektonik gibi yapı ve oluşumlar ile fauna ve flora açısından doğal güzelliklerinin anlatıldığı yazı dizisine bu sayıda da devam ediyoruz. Dünyanın nadir tabiat alanlarından olan "Acarlar Longozu" hem anlatım hem de görsel güzelliğiyle tüm meslektaşlarımızın beğenisine sunuluyor.

Çok sayıda mesleki etkinlikle birlikte, toplumsal ve sosyal olayların yaşandığı Haziran ayını geride bırakırken tüm meslektaşlarımıza daha özgür, demokratik ve adil yaşayacağımız günler diler, jeodergi'mize yazım ve görsel alanda yapacağınız katkıların bizlere zenginlik katacağını siz değerli meslektaşlarımıza duyururuz.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu