

Güle Güle "Çocuklar" "Güle Güle Deniz Olanlar"

İsmet CENGİZ
JMO Yönetim Kurulu Başkanı

....Karadeniz Karadeniz,
fırtınalar içindeyiz,
3 karanfil verdik sana
herbiri bir engin deniz....

22 Temmuz 2006'da üç fidanımızı, üç canımızı, üç arkadaşımızı Karadeniz'e verdik. Soner BALTA, Öner BALTA ve Güneş KORKMAZ Sinop'ta kurulması planlanan "**Nükleer Santrale Hayır**" demek için Sinop'taydılar. "**Nükleere İnat Yaşasın Hayat**" demek için, Sinop'taydılar. 1985'de Çernobil faciasından sonra Karadeniz'de artan ve en son Kazım Koyuncu'nun yaşamını yitirmesinin nedeni olan "**nükleer kökenli kanser**"e canlar, bedenler yenik düşmesin diye Sinop'taydılar. "**Yaşamı ve Umudu savunmak**" üzere Sinop'taydılar. **İnsanlığı, güzelliği, yaşatmak, yeşertmek** için Sinop'taydılar. **Ne Sinop'ta ne de başka bir yerde yaşamlar solmasın** diye Sinop'taydılar. "**Bilim ve mühendislik öldürmek değil yaşatmaktır**" demek için Sinop'taydılar. **Bilimi ve tekniği halkla buluşturmak** için Sinop'taydılar.

Fidanlarımızı erken verdik toprağa. Soner'i iki yıl önce tanıdım. Öner ve Güneş'i hiç tanımadım. Ancak, bin yıllardır tanıdığımız dostlarımız, kardeşlerimizdi. Soner'le iki yıldır oda Öğrenci Komisyonu'nda birlikte olduk. Kısa zamanda varlığını hissettirdi. Odanın salt Öğrenci Komisyonu'nda değil, her türlü etkinliğinde onu yanımızda görüyor, sıcak gülüşü, atak, heyecanlı, gençliğinin verdiği dinamizmini hissettiriyor, sanki "arkadaşlar Odanın geleceği biziz bizlerde artık sizlerle birlikte üretip, ürettiklerimizi hep birlikte toplum hizmetine sunacağız" der gibiydi.

Erken ayrıldık Soner'den. Daha yapacağımız çok şey vardı. Hayatın içinden kopup gelmişti. Babasının sebze meyve dükkanında çalışır, boş zamanlarında köylere sebze meyve almaya gider, arkasından okuluna koşardı. Çok da başarılı bir öğrenciydi. Okul çıkışında Odaya gelir, JOGENÇ oluşumu ve örgütlülüğüne kafa yorardı. Yardımseverdi, tartışır, tartışır. Öğrenci komisyonumuz ve Odamız, gerçekten önemli bir yol arkadaşını kaybetti. Şimdi bize düşen Soner'in güzel bir dünya düşünüyü yaşama geçirmek adına kendi meslek alanlarımızdan emekle inatla umutla ve bilimle örülen tüm değerleri yaşatmak ve geliştirmektir.

Güle güle çocuklar, güle güle deniz olanlar. Sizleri deniz aldı ama sizler DENİZ oldunuz... Jeoloji Mühendisleri Odası sizleri unutmayacak, tüm Oda çalışmalarımızda sizleri hep yanımızda hissedeceğiz. "Başka bir dünya, başka bir Türkiye mümkün" diyerek yaşamınızı bitirdiniz ama adınız güzel insanlar yaşadığı müddetçe bu ülke toprakları üzerinde yer alacaktır. Sizlere Can babanın sözüyle sesleniyorum.. "**Aşkolsun çocuklar size Aşk olsun**"... Rahat uyuyun...