

## EŞİT KÖŞE

Nalan Azizoglu

## GENÇLİK NE VADEDİYOR BİZE!

Gençlik dönemi, bireysel olarak insan yaşamının en önemli zaman dilimini ifade ettiği gibi toplumsal olarak da milletlerin ve devletlerin nüfusunun en önemli yaş aralığını temsil etmektedir. Bireysel ve toplumsal ilerlemenin temeli gençlik ve gençlerdir. Gençlik dönemini bilgi ve ilimle dolduran bir kişi geleceğini kazanmış olduğu gibi ülke geleceğini de refaha ulaştırır. Dolayısıyla gençlerimize yapacağımız yatırımın ne kadar değerli ve önemli olduğu açıktır.

Zor bir süreçten geçiyor tüm insanlık. Ne zaman, nerede ve nasıl yaşayacağız sorularıyla eski dünyaya nazaran şimdi daha da çevrelenmişiz. Güvensiz bir toplum, hızla akıp giden bir zamanın içerisinde. Bu süreçte yaşanan yıpranmışlıklar ve çöken kapitalizme esir edilmiş bir gençlik bize ne vadediyor peki?

Evet çok şey vadediyor! Araştıran, bilime ve akla dayalı yaşayan gençlik fırsatlar verildiğinde geçmişte bedeli ödenmiş ülkemiz kazanımlarını daha da arttıracaktır elbette. Yirmili yaşlarında çok ilerisini gören, başka ülkelerin sömürgeciliğine karşı koyan gençlik yeniden uyanıktır. Hayal gücünü bilimle özdeşleştirip mucit olan gençlik mi? Yoksa zekalarını kızgın öfke duvarlarına hapis ederek yok olan bir gençlik mi? Ülke gerçekleri onları nerelere sürüklüyor; çok ırak diyarlarda bilinmezliğin ötesinde yaşamışlıklara mı? Yoksa kendi ülkemizde bütün zorluklara rağmen kanat çırpınışlarını devam ettirmeye mi?

Ben gençliği, daha mesleğimin ilk yıllarında okumaktan keyif aldığım Karen Horney'in "Çağımızın Nevrotik Kişiliği" kitabında dediği gibi "ümit denilen şey kayalıklar arasında açmaya çalışan bir tomurcuk" gibidir sözüyle özdeşleştirip, gençliği böyle görmekteyim. Varoluşculuk bu olsa gerek. Teknolojiyi kullanan, araştırıp, gezip gören ve tüm bu eylemler sonucu elde ettikleri bilgi ve deneyimleri sorgulama sentezi ile

birleştiren gençlik, güzel işlere imza atarak insanlığa ümit ışığı olacaktır.

Sosyal medya, başarıları ile gündeme oturan genç sporcularımız ile ışık veriyor bize. Dünyada çeşitli dallarda bilim olimpiyatlarında derece alan gençlerimiz mevcut. Mete Gazoz hem mimarlık öğrencisi hem de milli okçu olarak 2020 olimpiyatlarında altın madalya alarak dünyaya adımını duyurdu. Aynı zamanda sanat dallarında da ülkemizi başarı ile temsil eden bir gençlik mevcut. Piyanist İlyun Bürkev Avusturya'nın iki önemli müzik okulunu birincilikle kazandı. İş hayatında Demet Mutlu Trendyolu hayata geçirerek Fortune Avrupada ilk 100 kadın listesine girdi. Aynı zamanda Ekonomist dergisi tarafından da 2013 yılında yılın girişimcisi seçilmişti. Fizik mühendisi ve mucit Canan Dağdeviren de fizik alanında yaptığı çalışmalar ve icat ettiği buluşlarla bilim dünyasına genç kadın bilim insanı olarak adını yazdırmıştır. Forbes'un 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde yer alan Dağdeviren aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde Fellows Cemiyeti'nde Junior Fellow olan ilk Türk Bilim İnsanı. Ayrıca 2021 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri değişik dallarda 37 genç arkadaşına verilmiştir.

Bilindiği gibi bir çok ülkeye nazaran çok daha fazla genç nüfusa sahip olan ülkemiz, gençliği doğru yönlendirdiği takdirde diğer ülkelere göre avantajlı konuma gelecektir. Atatürk de bir çok şeyi gençliğe emanet etmemiş midir! Onlara verdiği değere istinaden, bilhassa Gençliğe Hitabe'yi yazmıştır. Hitabede yazılan ilkeler harfiyen yerine getirilirse ülkemiz her konuda feraha ulaşacaktır. Ahlaklı, ilkeli ve çalışkan olmak bir üstünlük değil her insanda olması gereken vasıflardır. Biz bu değerlerimizi görünen dünyada maalesef çoktan kaybetmişiz. Gençlik yeniden bu değerlere sarılarak bilimde sanatta ve daha bir çok alanda tarih yazabilir. Benim bundan hiç şüphem yok!



1968 Aşkale'de doğdum. İlk ve ortaokulu Aşkale'de, liseyi Kandilli Lisesi'nde okudum. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde üniversite hayatına başladım. Birinci sınıfta bölüm birincisi oldum ve Devlet Su İşleri'nden burslu eğitim hakkı kazandım. 1992 yılında fakülteden derece ile mezun olduktan sonra, aynı yıl DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum'da göreve başladım. 1992-1995 yılları arasında Kalite Kontrol Laboratuvarı Şube Müdürlüğü'nde, 1995-1997 yılları arasında

İstanbul İl Bayındırlık Müdürlüğü İmar ve Afet İşleri Şubesi'nde çalıştım. 1997'den bugüne kadar İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nde Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürlüğü ve diğer şube müdürlüklerinde çeşitli projelerde jeoteknik ve yeraltı suları çalışmalarına devam etmekteyim. Aynı zamanda JMO bünyesinde, 1992 yılından beri çeşitli komisyon ve etkinliklerde yer almaktayım. Evliyim ve bir kız çocuk annesiyim. İyi derecede İngilizce biliyorum.