

Su Kıtılığı mı ? Yoksa ..

Gaye YILMAZ?

Ekonomist, Araştırmacı

Her ne kadar suyun ticarileştirilmesine dair tartışmalar Türkiye'deki toplumsal muhalefetin gündemine son birkaç yıldır yaşanmakta olan kuraklığa paralel olarak girmiş olsa da, suyun metalaşması yönündeki adımların atılmaya başlaması kuraklığın hissedilir hale gelmesinden bir hayli önceye denk düşmektedir. Özellikle kapitalizmin 1970'lerde içine girdiği kar oranları düşüş eğilimi ve aşırı birikim biçimindeki krizinin, diğer kamu hizmetlerinin yanı sıra suyun da bir metaya dönüştürülmesini kapitalist sınıf açısından bir zorunluluk olarak şart koştuğunu düşündürecek çeşitli gelişme ve oluşumlar mevcuttur. Örneğin, küresel ölçekte su kaynakları gündemiyle ilk defa 1972 yılında kurulan IWRA-Uluslararası Su Kaynakları Birliği, bu oluşumlardan sadece bir tanesidir. Su konusunda çalışmalar yapan "bilim insanları"nın biraraya

gelerek kurdukları bu yapı kendi başına alındığında önemsiz ve etkisiz gibi görülse de, aslında, WWC-Dünya Su Konseyi gibi bugün suyun metalaşması sürecindeki en etkili küresel organizasyonun kurulması önerisini Birleşmiş Milletler'e getiren ve WWC'de kurucu örgüt sıfatıyla aktif çalışmalar yapan örgüt IWRA'dır (IWRA, 2008).

Diğer yandan, su konusunda bir kamuoyu oluşturmak, devletlerin suyun metalaşması sürecinde kapitalist sınıfın çıkarlarına ters düşecek adımlar atmasını önlemek ve sürece toplum nezdinde bir meşruiyet sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası yapıların sayısı bir hayli fazladır. Bu yapıların çoğu ya BM-Birleşmiş Milletler altında, ya da BM'in tavsiyesi ve sponsorluğunda kurulmuştur. Aralarında Dünya